

Team De Grysperre. 20 juli 2008 Solo's Ride

S'morgens met z'n 5en vertrokken, Jonas, Eric, Dieter, Hans en ikzelf, om er de route van www.solosride.be te volgen.

Om 9u40 aangekomen te Remouchamps en al snel uit de startblokken geschoten. Als opwarmer meteen een lastig kasseibaantje omhoog naar het startpunt. En we waren al meteen gewaarschuwd het zou lastig worden. We hadden nog geluk want de hele dag droog gebleven dus de weergoden waren ons gezind enkel als we op de terugweg waren wat regen op ons dak gekregen maar t'viel goe mee.

T'ja veel over het parcours vertellen kan ik niet enkel dat het zeeeeer mooooooooooooooi was en nog goed berijdbaar lag volgens de vele regen die er toch al gevallen was. De ganse dag op en af gereden slachts 2maal van de fiets gemoeten maar die stroken vielen dan ook niet te berijden. Gelukkig niemand die tijdens de afdalingen op z'n smikkel is gegaan. Enkel Jonas had wat pech want in een afdaling een lekke band en z'n achterwiel paraplu gereden hij mag weer in de geldbeugel schieten. En wat schit'en betreft in het filmpje van Jonas op het laatste bij milieutip nog een schone anekdote van m'n openlucht wc bezoek. gepasseers aan TROIS PONTS en de waterval van COO SPA hebben we ook aangedaan dit om een idee te geven waar we gereden hebben. Denk dat het offroad gehalte om en bij de 80 a 85% moet gelegen hebben kan 90% (maar dat vind ik iets te veel) zijn maar dat is moeilijk in te schatten. En als het dan al road was dan was het dikwijls steil bergop.

De mens die het parcour in elkaar gebokst heeft moet een mtb'er in hart en nieren zijn want dit was met voorsprong de mooiste en zwaarste tocht die ik ooit gedaan heb.

Technisch een droom en nog eens begop en bergaf met soms een serieus percentage, nice. We hebben ons, ik alvast, de hele dag goed geamuseerd en zo het tjolen iets verzacht want bij momenten heb ik dat toch gedaan vooral omdat ik nog niet in m'n bedde gezeten had. Maar ja dat moet ik zelf maar weten, eens nen ezel altijd ene zeker. Rond 6u30 zijn de mannen dan huiswaarts vertrokken want ik had geluk kon er nog 2dagen doorbrengen jammer genoeg in de regen. Wel nog enkele wandelingen en een kajaktocht kunnen maken en op dinsdag dan terug naar huis om s'nachts opnieuw met verse moed en een mooie herinnering aan m'n dagelijks brood te beginnen.

[FILM 1](#)

[FILM 2](#)