

## Mark Goetschalckx en Co , 17 juni 2009 Elias' Ride

Yes, gisteren de Elias Ride met succes afgewerkt, alle 5 de deelnemers hebben de finish gehaald 🏆.

Algemene conclusie : Steil, Steiler, Steilst, af en toe slechte weg maar wel een buitengewone sportieve uitdaging waar iedereen met een beetje zin voor avontuur veel plezier aan zal beleven.

Je merkt goed dat de rit is gemaakt door een echte MTB-liefhebber, er zitten verschillende stroken in waar je normaal met een koersfiets nooit komt, van kleine boerenweggetje tot bospadjes waar in een ver verleden misschien ooit wel eens asfalt heeft gelegen. Volgens Elias slechts 200 meter onverhard, die bewuste 200 meter ben ik precies regelmatig tegengekomen 😊.

Maar we hebben allemaal de rit met de koersfiets afgewerkt en wonder boven wonder geen enkele keer plat gereden, gemeten afstand (GPS) 237km en 5925 hoogtemeters (Polar).

s' Morgens om zeven uur in Gomzé vertrokken en enkel tijdens de eerste afdaling hebben we kou geleden, daarna kwam de zon er stevig door en hebben we heel wat zweet achtergelaten. Voorbij Pepinster op de Nid d'Aguesses kregen we al een voorsmaakje van wat de dag ging bieden...over een versleten gindweg door het bos op het kleinste verzetje naar boven harken. Mijn 39X27 is niet de ideale versnelling voor deze tocht, onderweg meermaals gedroomd van nen trippel.

In Stavelot op zoek naar de voet van de Stockeu hebben we even de weg moeten zoeken, de GPS stuurde ons naar een single track in het bos... ongeloof bij de groep en na een discussie toch maar deze afdaling gedaan (was maar 200 meter!).

Na 100km boven op de Wanne gestopt voor ons eerste terrasje, iedereen zat zonder drinken en een cola zou ons terug op krachten brengen, drinkenbussen nog vullen en terug weg.

Enkele klimmen verder was de combinatie Côte de Brum en Thier de Coo er teveel aan voor Steven, een gigantische klopp van de hamer en hij sprak al van opgeven maar met 2 W-cupjes en een paar koeken kwam hij er terug door.

Bij onze 2e passage door het centrum van Stavelot gestopt aan het terras van een bakkerij, Cola'tje gedronken, goed gegeten en nog wat mondvoorraad bijgekocht voor onderweg.

De volgende klimmen in de buurt van Spa zijn minder steil en dus iets beter te verteren, iedereen weer content en vol goede moed verder. In Remouchamps wederom zonder drinken gevallen en ons laatste terras gedaan om het zware blok met de Redoute min of meer fris af te werken.

Luc, heel den dag al aan de rekker, had zich duidelijk weggestoken want knalde nog keihard weg op de Redoute, doch de hierarchie werd hersteld en op het steilste stuk pakte Jan hem terug. Niet meer dan normaal, elke klim kwam hij met vingers in de neus eerst bovenkomen, draaide terug en reed nog eens naar boven met de laatste (meestal Luc 🏆). Na de laatste klim als je denkt alles gehad te hebben had Elias nog een verassing, een steile afdaling over een echte keienweg naar Blindef... de Elias-ride het blijft een avontuur.

Het is bijna half negen 's avonds als we terug in Gomzé aankomen, onze tijd 13h23, mijn rij-tijd 11h17. Ik denk dat de richttijd van Elias nog een eventjes zal standhouden